

# NIEUWSBERICHTEN

## DEEL CURAÇAO

Uitgeefster: N.V. Curaçao Drukkerij & Uitgevers Mij.  
Abonnementsprijs Curaçao f. 2.—, Aruba f. 2.50 p.m.  
(bij vooruitbetaling) Drukker: Tipografía Eléctrica.

## Boy Ecury gisterenochtend ter aarde besteld

### De reis met H.Ms. Van Speijk.

De Koninklijke Marine bewijst de laatste eer.

(Van een bijzondere medewerker)

Op de boeien nabij de Marine Basis Parera ligt, op deze zeer kalme Zondag middag Hr. Ms. "Van Speyk" te wachten op haar taak in de reeks van militaire eerbewijzen, welke aan wijlen Boy Ecury gebracht zal worden.

Rustig en netjes zijn alle maatregelen, die voor het aan boord nemen van het stoffelijk overschot nodig zijn, uitgevoerd.

Het is nu half vijf geworden en het ogenblik is aangebroken dat de bemanning, gekleed in het keurige korte witte uniform, zich opstelt op de van te voren bepaalde plaatsen langs de Bakboordszijde van het schip.

Op het achterschip achter het kanon stelt de gewapende wacht zich op met het geweer aan de voet, gereed om straks de nodige eerbewijzen te brengen. De dragers, die de kist aan boord zullen overnemen staan gereed en het wachten is nu op de communicatiesloep van de Marine Basis.

Deze sloep onder het bevel van Ltz. II P. van Noort heeft zich inmiddels naar het SS. "Constancia" begeven. Hier wordt de kist met het stoffelijk overschot na ontpakt te zijn aan boord van de Marine sloep geplaatst en gedekt met de Nederlandse vlag.

Vier dragers flankeren nu de kist en langzaam en statig vaart de sloep met de vlag halfstok naar Hr. Ms. "Van Speyk".

Zodra de sloep dicht genoeg het schip genaderd is blaast de tamboer het signaal "Stilte", waarop een ieder aan boord van voor tot achterschip het eerbewijs brengt.

De sloep komt zeer langzaam langs, de motor wordt afgezet en alles is doodstil. Op een zacht commando wordt de kist aangevat en langzaam binnenboord geschoven.

De gewapende wacht presenteert het geweer, de officieren brengen de militaire groet en de grote op het achterschip licht uitwapperende vlag wordt halfstok gehesen, evenzo de geus op het voorschip.

De kist wordt voorzichtig binnenboord aangevat en door zes dragers langzaam en plechtig gedragen naar de daarvoor be-

stemde schragen achter het kanon, waarvan de lopen een weinig omhoog gedraaid zijn.

Zodra de kist op de schragen rust worden door de commandant van de gewapende wacht twee schildwachten teweerszijden van de kist geplaatst. De Nederlandse vlag, die tijdens het aanboord nemen afgenomen was, wordt weer over de kist gelegd en verder wordt het geheel zeevast gezet.

Hiermede is dit gedeelte van het ceremonieel geëindigd.

Tegen vijf uur vindt er een kleine indrukwekkende plechtigheid plaats. Nadat de gehele bemanning zich op het achterschip verzameld heeft, nabij de plaats waar het stoffelijk overschot van wijlen Boy Ecury rust, legt de Commandant namens de gehele bemanning van Hr. Ms. "Van Speyk" een groot bloemstuk. De twee schildwachten presenteren het geweer, waarop de Commandant terugtreedt en zegt: "Laten wij een minuut stilte in acht nemen voor de, door het vijandelijke lood gevallen dode." Waarop de gehele bemanning met grote eerbied het hoofd ontbloot.

Velen van hen zullen gedurende de stilte ongetwijfeld gedacht hebben aan de donkere dagen van de oorlog toen de dood dikwijls zo nabij was. En zij, die de geschiedenis van wijlen Boy Ecury kennen zullen gedacht hebben aan de onverholven dapperheid van deze stille goede zoon van Aruba, die zijn leven veil had voor het Vaderland.

Tegen half zes vertrekt het schip van zijn rustige ligplaats nabij Parera. De kist is nu geflankeerd door de kransen van het "Gouvernement van Curaçao" en van "Tirso en Louis", een waardige en stille hulde aan de gestorvene.

Even voor zessen vaart de "Van Speyk" de St. Annabaai in met een zeer langzame en statig vaart. De bemanning volkomen bewust van de plichten van het militaire escorte dat zij levert, neemt de houding aan met het front naar bakboord. De schepen, die gepasseerd worden brengen hun stille groet met hun vlaggen, en de aanwezige bemanningen nemen de houding aan. Er heerst een plechtige stilte aan beide oevers van de St. Annabaai. De aanwezige militairen brengen het eerbewijs, de gewapende wacht van het Waterfort presenteert het geweer.

Z.E. de Gouverneur slaat de plechtigheid van uit zijn paleis gade.

Langzaam glijdt Hr. Ms. Van Speyk door het water en zet buiten de haven koers naar Aruba. De zon gaat onder en de invalende nacht verduisterd langzaam het schip waar, onder de veilige lopen van het achterkanon en de bewaking door de schildwachten, het stoffelijk overschot van wijlen Boy Ecury rust.

Tegen acht uur de volgende ochtend komt Hr. Ms. "Van Speyk" langs de steiger in Oranjestad.

De maatregelen om de kist aan de Arubaanse wal af te geven worden successievelijk uitgevoerd. Twee schragen worden geplaatst achter de auto, die straks de kist zal vervoeren. De deputatie van de Koninklijke Marine stelt zich op en vervolgens neemt het vuurpeleton de plaats in terweerszijden van de schragen.

Aan boord worden de kransen en bloemen opzij gezet, de vlag aan de kist bevestigd en zes dragers stellen zich op teweerszijden van de kist.

Nadat alle nodige maatregelen uitgevoerd zijn en de stoet zich buiten de loods heeft opgesteld blaast de tamboer het signaal "stilte". De dragers vatten gelijktijdig de kist aan en dragen deze langzaam naar de daarvoor bestemde loopplank. De gehele bemanning ontbloot het hoofd.

Op de steiger nemen zes andere dragers de kist over en dragen deze door de loods naar de opgestelde schragen.

Het vuurpeleton presenteert het geweer en alle aanwezigen brengen de groet. Nadat de meegevoerde kransen geplaatst zijn geeft de commandant van het vuurpeleton het commando "Salvo vuur hoog aan" en vervolgens "Vuur", waarna een salvo boven de kist wordt afgegeven.

Hierna geeft de officier van de wacht van Hr. Ms. "Van Speyk" de kist over aan de Koninklijke Landmacht.

Het vuurpeleton marcheert af, en nadat de kist door de dragers van de Kon. Landmacht is aangevat, wordt het geweer gepresenteerd totdat het stoffelijk overschot van wijlen Boy Ecury langzaam weggereden is voor de kerkelijke uitvaartdienst, en daarna naar de laatste rustplaats in goede en vertrouwde Arubaanse bodem.

Hiermede werd door de Kon. Marine de laatste eer aan wijlen Boy Ecury bewezen.

## Aankomst aan steiger Oranjestad

(Van onze correspondent te Oranjestad)

Reeds om 7 uur had zich een talrijk publiek bij de loods op de grote steiger van Oranjestad verzameld om getuige te zijn van de aankomst van H.M.'s Van Speijk, die het stoffelijke overschot van Boy Ecury Zondag in de haven van Curacao van het S.S. "Constancia" heeft overgenomen om het naar zijn geboortegrond te brengen.

In de keurig schone en opgeruimde loods - een woord van lof is op zijn plaats voor den Heer Kemmink van Openbare Werken, die voor het in orde maken van de loods zorgde - kwamen telkens prachtige kransen en bloemen binnen, die in ontvangst genomen werden door de dames, die speciaal met dit werk belast waren, en vele jonge meisjes, allen in prachtige witte gewaden gekleed. Behalve de kransen en bloemen, afkomstig van de verenigingen, firma's en particulieren op Aruba en Curacao, zagen wij ook bloemstukken, die de hulde van Nederlandse oud-illegale vrienden vertolkten.

Op de kade stonden de Heer en Mevrouw Ecury en hun dochters, zoons en schoonzons. Ook wa-

ren talrijke autoriteiten aanwezig. De Heer L. Posner, Voorzitter van het Comité Oorlogsheld Ecury nam de honneurs waar. Verder merkten wij op Dr. J. E. M. Arends, lid van de Raad van Bestuur, de Statenleden V. Henriquez en Henny Eman, de Heer Hessling, hoofdcommies ter Secretarie, verschillende Consuls, w.o. de Amerikaanse en Britse, dr. P. F. van Bommel, als vertegenwoordiger van de voormalige ondergrondse beweging in Nederland, de commandant van het garnizoen te Aruba, kapitein Boerma en later Overste F. van Dun, commandant van de Landmacht in het Gebiedsdeel, die op de kade Z.E. de Gouverneur vertegenwoordigde.

Precies om 8 uur meerde de Van Speijk langzaam en plechtig aan de steiger. Op het achterschip stond de kist opgebaard, geflankeerd door een erewacht van mariniers. Tegen de baar stonden enkele kransen.

Kapitein IJskes, die het commando had over de gehele begrafenisplechtigheid ging aan boord om een en ander te regelen. Het wachten is nog op de erewacht, die eerst op het vliegveld aanwezig moest zijn voor de

(vervolg op pagina 2)

de, dat de V.S. door zullen gaan met het nemen van maatregelen tot het herstel van Europa in weerwil van de mislukking van de Moskouse conferentie. Stalin blijkt van mening geweest te zijn, dat de tijd voor werkelijke besprekingen pas rijp zou zijn, wanneer de grote mogendheden zouden zijn uitgeput door de voortdurende besprekingen.

De V.S. echter zijn niet van plan daarop te wachten.

## Vandaag.....

Behalve het Franse nationale probleem en het te Moskou behandelde Europese probleem is er een ander probleem, dat weer opnieuw de aandacht trekt doordat het in een nieuwe fase is getreden, het Palestijnse probleem. Bij de Algemene Vergadering der V.N., die gisteren geopend werd, waren de Joden niet vertegenwoordigd. Er is een verzoek om stemloze vertegenwoordiging binnengekomen. De Arabieren wensen onmiddellijke onafhankelijkheid. De commissies zijn aan het werk getogen. Het is een moeizame procedure.